



ZORGNET ROEMENIË

December 2020

Het begin van een nieuwe nieuwsbrief is altijd weer lastig. Nog steeds, ook na 25 jaar. Wat is nieuws? Moet ik ook nog eens beginnen over de pandemie? Daar is al zoveel over gezegd en geschreven. Ik vraag me af of iemand het bij kan houden. Voor onze centra, de Hospice en Zorgcentrum Acasa, is de situatie niet eenvoudig, dat hoef ik denk niet uit te leggen. Al vanaf begin maart komt er geen bezoek meer. Buiten het vaste personeel om gaat niemand naar binnen. Een harde maatregel. Maar er zijn niet of nauwelijks mensen, familieleden of andere betrokkenen, die protesteren. 'Beter zo'n maatregel dan ziek worden' wordt over het algemeen gedacht. Ik weet niet hoe het komt, maar hier komt al snel een schuldvraag om de hoek kijken. Ondanks het feit dat men het over de maatregel eens is en ondanks het feit dat het onze eigen beslissing is, vind ik het wel moeilijk. We merken gewoon dat mensen contact missen. We proberen hier wel oplossingen voor te vinden, maar 't blijft behelpen. Maar goed, jammer dat de situatie zo is, maar ik ben dankbaar voor de inzet van collega's die serieus hun werk doen, wat niet altijd makkelijk is. Ze zijn zelfs enkele weken intern in de centra geweest, zijn al vele malen getest en nemen de voorzorgsmaatregelen uiterst serieus.



En nu over naar wat anders. De verhuizing van Zorgcentrum Acasa. Die zou eind april plaatsvinden. Dat ging niet door. De bouw loopt; flink achter op schema. De huurbaas is een aardige man, maar organisatorisch geen kei denk ik dan. Wat ze maken, maken ze mooi, maar veel te langzaam. En dan zijn er ook nog de nodige problemen met allerlei papierwerk. Het lijkt "ik vertrek" wel. Gelukkig

kunnen we langer in het huidige pand blijven. Na langdurige onderhandelingen met de eigenaar, is de huurprijs iets gezakt ten opzichte van de verhoging van 140% in december vorig jaar. Maar financieel is het zwaar. We hadden wat reserves, maar die raken op, ook omdat andere projecten veel geld kosten. Toch denk ik nog steeds dat het een goede keus is geweest om het huidige centrum niet te sluiten. Als de verhuizing eenmaal rond is, kunnen we gezien de zorgcentra financieel wel herstellen. Bovendien zouden veel mensen een probleem hebben als bewoners van het zorgcentrum ergens anders naartoe zouden moeten gaan. En dan de bewoners zelf... Er is echt een woongemeenschap ontstaan. Het zou jammer zijn als zij weg zouden moeten gaan. Ze zijn aan elkaar gewend geraakt. Ze zijn heel verschillend soms, komen uit de meest uiteenlopende omgevingen. En toch hebben ze het goed samen. Hier en daar zijn vriendschappen ontstaan. Anderen zoeken elkaar op om eens lekker te roddelen. Zo hebben ze hun vaste gewoonten ontwikkeld. 's Ochtends samen naar de ontbijtzaal scharrelen. Een ander groepje eet in de zomer buiten op het terras. Weer anderen eten in hun kamer. Daarna wordt al vrij snel geïnformeerd wat 's middags de pot schaft. Want eten is toch echt een van de belangrijkste zaken zo in het dagelijks leven. 's Middags zijn er meestal activiteiten. Zo is maandag de vaste bingo-dag. Dat is en blijft een succes. En alle verjaardagen worden gevierd met veel taart en liedjes uit de jeugd. We zingen wat af. Het is het zo waard om dit centrum voort te zetten. Het is heus niet altijd koek en ei, er is ook wel gehakketak. Net als in families. Maar als iedereen 's nachts weer rustig slaapt en de rust wederkeert in het soms nogal luidruchtige gebeuren overdag, kunnen we meestal zeggen dat het weer een mooie dag geweest is. Samen de ouderdom beleven en doormaken en daarbij goed verzorgd worden, is denk ik toch veel prettiger dan in alle eenzaamheid alleen thuis te zitten.



Erica Hijkooop is voor de realisatie van de projecten afhankelijk van (structurele) giften. Een belastingaftrekbare gift kunt u overmaken op bank rek nr. NL72 RABO 0147.9460.69 t.n.v. Stichting Zorgnet Roemenië.

De in- en uitkomsten van de stichting worden gecontroleerd door een accountant.

En dan nog even over de andere projecten. Kinderboerderij De Ark van Noach zit deze zomer dicht helaas. Zo af en toe



worden er kinderfeestjes gegeven. Bij het Kinderproject "De Regenboog" zijn nog steeds vijf meisjes. Elles coördineert dit project en heeft een goede samenwerking met

het personeel. Gezien de omstandigheden zijn de meisjes in deze periode ook wat meer aan huis gebonden. Ook hier zijn de scholen tijdenlang dicht geweest en werd er thuis geleerd. In de vakantieperiode zijn er nu ook niet veel mogelijkheden, maar de meisjes zijn wel enkele dagen op vakantie geweest en gaan zo nu en dan een dagje op stap.

Als laatste nog iets over tafeltje-dek-je. Er komen steeds meer aanvragen de laatste tijd. Na een periode waarin we ongeveer 25 deelnemers hadden, hebben we nu weer de maximale bezetting van 30 personen die een warme maaltijd thuis bezorgd krijgen. Ook hier zijn



volop voorzorgsmaatregelen die we in acht nemen. In de praktijk komt het erop neer dat we drie dagen per week 2 porties met eten rondbrengen. De meeste mensen hebben een tasje aan de buitendeur hangen, waarin onze chauffeur het eten achter laat. Hij belt aan en als hij weggelopen is, gaat de voordeur open. Contact-less bezorgen. Heel onpersoonlijk allemaal. Maar ik ben dankbaar dat hier ook geen gezondheidsproblemen geweest zijn.

Tot slot. We leven in een bijzondere tijd. Een tijd met veel achterdocht, stemmingmakerij, angst en onverdraagzaamheid. Juist in deze tijd is het, denk ik, belangrijk dat we ons blijven inzetten voor de zwakkeren in de samenleving. Voor ouderen, voor zieken, voor beschadigde kinderen, voor mensen. Dat kan alleen met Gods hulp. Roemenen hebben daar een mooie uitdrukking voor die ze vaak gebruiken: Doamne ajuta, oftewel: met Gods hulp.

Erica

Vanuit de TFC:

Veel activiteiten zijn dit jaar niet doorgegaan, maar stil gezeten hebben we niet. Wij willen u graag wijzen op de nieuwe website: <https://stichtingzorgnet.eu/>

Wij vragen u om in deze periode van het jaar aan Erica te denken door haar een kaart te sturen:

Str. Diminetii nr. 9
Bl. 775 Sc. A parter, Ap. 3
700666 Iasi
România

Hartelijke groet, namens de TFC Stichting Zorgnet
Roemenië
Marco van Dijk
Gert en Mieke Houtman
Imca Radder
Marjolijn de Waal
Cor Verkade

Contactgegevens:
Ericalaan 19
2803 BN Gouda
stichtingzorgnetroemenie@gmail.com